

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τοῦ Σταυρούλας Τσινόρεμα

Tό ελληνικό πανεπιστήμιο δρίσκεται γιά άλλη μιά φορά ένωπιον ένός κύματος πέσεων γιά άναδιάρθρωση, στό πλαίσιο ένός οιζικότερου μετασχηματισμοῦ όλόκληρου τοῦ φάσματος τῆς μετα-λυκειακῆς έκπαίδευσης. Ή πρόσφατη συζήτηση, μεσούσης τῆς προεκλογικῆς περιόδου, γιά τὴν ίδρυση «μή κρατικῶν», «μή κερδοσοκοπικῶν» άνωτατων έκπαιδευτικῶν ίδρυμάτων έντάσσεται, μέ ίδιαίτερο τρόπο, σέ αυτό τό πλαίσιο.

Στίς σημερινές συνθήκες τῶν ταχύτατων ἀλλαγῶν πού ἐπιφέρουν οἱ διαρκεῖς ἔξελίξεις στό πεδίο τῆς γνώσης καὶ τῆς τεχνολογίας, τά πανεπιστήμια πλέονται, σέ εὐρωπαϊκό καὶ διεθνές ἐπίπεδο, νά προσαρμοσθοῦν σέ νέους ρόλους. Ή διά τῆς εἰσαγωγῆς τῶν νέων τεχνολογιῶν ἀναδιοργάνωση τῆς παραγωγικῆς βάσης τῆς οἰκονομίας σέ παγκόσμια κλίμακα, οἱ νέες δομές ἀπασχόλησης πού προκύπτουν, θέτουν ἑνα ίσχυρό αἴτημα γιά νέες ἐπαγγελματικές συμπεριφορές, οἱ όποιες μέ τὴν οειρά τους ἐπιδροῦν δραστικά στὴν ἐσωτερική ζωή τῶν πανεπιστημιακῶν ίδρυμάτων, στά προγράμματα σπουδῶν, στίς ἐρευνητικές στρατηγικές, καὶ ἐν τέλει στὴν ίδια τὴν ἐπιστημολογική συγκρότηση τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀντικευμένων πού καλλιεργοῦν. Αναμφίβολως, οἱ νέες πιέσεις προκαλοῦν τριγμούς στὴν ίστορικά διαμορφωμένη φυσιογνωμία τους.

Η ἀκαδημαϊκή παράδοση

Από τὴν χαρανγή τῶν νέων χρόνων τό πανεπιστήμιο, ό παλαιότερος αὐτός κοσμικός θεσμός τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν, κατέστη θεσμικός χῶρος καλλιέργειας τῆς ἐπιστήμης, γέννημα ή ίδια τοῦ κριτικοῦ καὶ ἀντιδογματικοῦ τρόπου σκέψης. Ή ἐπιστημονική ἐρευνα συνδέθηκε ἀφενός μέ τὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀλήθειας, καὶ ἀφετέρου μέ ἀνθρωπιστικές ἀξίες καὶ κοινωνικά ιδανικά. Ή κατάκτηση καὶ ή κοινωνική διάχυση τῆς θά συνέβαλαν στὴν ἀπελευθέρωση τῆς σκέψης ἀπό τὴν ἄγνοια, θά διέλυαν τίς προκαταλήψεις

καὶ θά συντελοῦσαν ἔτοι στὴν πρόοδο καὶ τὴν κοινωνική χειραφέτηση.

Καθώς ἡ ἐπιστημονική ἀναζήτηση ἔθεσε ὑπό συζήτηση καὶ κατέστησε ἀντικείμενο στοχασμοῦ τὴν ίδια τὴν κοινωνική ζωή καὶ τούς ὅρους ἀναπαραγωγῆς τῆς, συνέβαλε ἀποφασιστικά σέ μιά ἀνυπολόγιστης ἀξίας κοινωνική αὐτογνωσία. Τό πανεπιστήμιο, φορέας καὶ ἐγγυητής τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀδογμάτιστης ἐρευνας, κατέστη ταυτοχρόνως ἐγγυητής τῆς διαμόρφωσης τῆς δημοκρατικῆς συνείδησης. "Εθεσε τό αἴτημα τοῦ δημοκρατικοῦ (αὐτο-)καθορισμοῦ τῆς κοινωνίας ἀπό πολίτες ἐλεύθερους καὶ ύπευθυνους πού τολμοῦν νά σκέφτονται γιά τὸν ἑαυτό τους, ἐνῶ δέν ἔπαφε νά ἀναδεικνύει τίς δυνατότητες γιά ούσιαστηκή ἀνανέωσή τῆς.

Ως ἀναφαίρετος ὅρος τῆς παραπάνω ἀποστολῆς του τέθηκε ἡ «πλήρης ἀνεξαρτησία του», ἡ ἐλεύθερη καὶ ἀπρόσκοπτη ἀπό ἔξωθεν παρεμβάσεις ἐσωτερική λειτουργία του. Τό κράτος ἀνέλαβε νά ἐγγυηθεῖ τοὺς ἐ-ξωτερικούς ὅρους -δηλαδή τίς θεσμικές (αὐτοτέλεια) καὶ οἰκονομικές (δημόσια χορηγιαστική) προϋποθέσεις- μιᾶς ἐσωτερικά ἀπεριόδιστης αὐτονομίας, μέ στόχῳ τὴν προαγωγή τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης καὶ τῇ δημόσια διάδοσή της πρός ὅφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Στό κανονιστικό ἐπίπεδο, λοιπόν, τό πανεπιστήμιο προσδιορίσθηκε ώς διακριτός θεσμικός χῶρος, ἀνεξάρτητος τόσο ἀπό τὴν πολιτική ἐξουσία ὥστε καὶ ἀπό τὴν οἰκονομική δύναμη.

Η πανεπιστημιακή ἀνεξαρτησία σηματοδότησε ἐπιπλέον τό κανονιστικό αἴτημα ἀποδοχῆς ἐνός «ἐσωτερικοῦ» ὅρου στὴν ἀσκηση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς οἰκονομικῆς δύναμης. Τό πανεπιστήμιο, ώς φορέας κι ἐγγυητής τῆς γνώσης, ἀποτέλεσε ἑνα ρυθμιστικό, ἔλλογο ὅριο στὴν αὐθαιρεσία καὶ τῶν δύο. Μέ ἄλλα λόγια, η ἀνεξαρτησία του οήμαινε ὅτι οὔτε ή κρατική ἐξουσία εἶναι ἀπόλυτη, οὔτε ή οἰκονομική δύναμη ἀνεξέλεγκτη, ἀλλά ὅτι καὶ οἱ δύο θά ἀσκοῦνται καὶ θά ἀναπτύσσονται ὑπό τὴν ἐπιφύλαξη τῆς γνώσης. Η ἀνεξαρτησία τοῦ πανεπιστημίου ἀποτέλεσε συμπλήρωμα

τῆς ἀρχῆς τῆς διάκρισης γνώσης κι ἔξουσίας, καὶ τέθηκε ὡς συστατικό στοιχεῖο στά κανονιστικά, νομιμοποιητικά θεμέλια τοῦ νεοτερικοῦ κράτους. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια, ἡ ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία δέν εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς διακίνησης τῶν ἀγαθῶν ἡ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἐμπορίου. Εἶναι ἡ θήική καὶ πνευματική ὁριοθέτηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας καὶ τῆς οἰκονομικῆς δύναμης.

Ομως, ἡ ιστορική ἀνάπτυξη τοῦ πανεπιστημίου ἔκανε τά παραπάνω ίδεωδη συνεχές διακύβευμα. Στήν πορεία τῆς ἔξελιξής του, ἀναπαρήχθη ἐντός του μιά διαρκής ἔνταση ἀνάμεσα στό αἴτημα τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας, ἀφενός, καὶ στίς ἐπιταγές πού προέκυπταν ἀπό τίς πραγματικές σχέσεις του μέ τήν πολιτική καὶ τήν οἰκονομία, ἀφετέρου, ἐν τέλει μέ τήν ἴδια τήν κοινωνία ἐντός τῆς ὧδοίς εἶναι ἐνσωματωμένο.

Μολονότι τέθηκαν, ωθημαστικά, οἱ διακριτοί τους ρόλοι, ἡ «λογική τοῦ πολιτικοῦ» δέν ἄργησε νά εἰσβάλει στό θεομικό πεδίο τοῦ πανεπιστημίου καὶ τό κράτος ἀπό προστάτης τῶν ὄρων τῆς αὐτονομίας του νά μετατραπεῖ, ἀλλοῦ περισσότερο κι ἀλλοῦ λιγότερο, ἀνάλογα μέ τίς διαμορφωμένες παραδόσεις καὶ τίς κοινωνικές πιέσεις, σέ ωθημαστή τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας του. Η «καθαρότητα» τῆς ἐλεύθερης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἀπωλέσθηκε. Η γνώση διαπιστώθηκε πώς εἶχε πολιτική, ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ πολιτική ἀσκήθηκε διά τῆς γνώσης. Η «κρατικοποίηση» τῆς παιδείας, ἐνέπλεξε καὶ τήν παραγωγή τῆς γνώσης στούς μηχανισμούς τῆς γραφειοκρατίας, ἐνῶ ὁδήγησε στήν ὑπονόμευση τῆς πανεπιστημιακῆς αὐτονομίας. Σταδιακά, τό πανεπιστήμιο ἀπειλήθηκε νά μετασχηματισθεῖ σέ ὅργανο κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ, πού ὑπερ-γραφειοκρατικοποιεῖται καὶ ὑπερ-πολιτικοποιεῖται.

Από τό ἄλλο μέρος, μά πυκνή δέσμη ἀσφυκτικῶν πιέσεων προέκυψε ἀπό τήν σφαίρα τῆς οἰκονομίας. Η γνώση ἀναδείχθηκε σέ παραγωγική δύναμη καὶ ἡ δύναμη τῆς οἰκονομίας διαπεράστηκε καὶ συστήθηκε διά τῆς γνώσης τῆς ἴδιας. Οἱ ἐρευνητικές στρατηγικές, σταδιακά, ἀρχισαν νά δέχονται τήν πίεση οἰκονομικῶν λογικῶν, καὶ οἱ προσανατολισμοί καὶ οἱ κατευθύνσεις τῆς γνώσης νά προσδιορίζονται ὑπό τόν πιεστικό ἔλεγχό τους. Καθώς ὅλο καὶ περισσότερο ἡ οἰκονομική λογική ἀρχισε νά ἔξαρταται ἀπό τήν παραγωγή καὶ τήν πώληση τῆς γνώσης (μέ τήν μορφή τῆς πληροφορίας), ὅλο καὶ περισσότερο ἡ ἴδια ἀρχής νά διεισδύει καὶ νά ἐποιήσει τό πανεπιστημιακό πεδίο.

Ἐνῶ ἡ παρεμβατική, κρατική, λογική θέτει τόν σχεδιασμό ὡς βασικό μοχλό διαμόρφωσης ἐκπαιδευτικῶν πολιτικῶν, ἡ οἰκονομική λογική ἐγκαλεῖ τό κράτος νά ἐγκαταλείψει τόν σχεδιασμό καὶ νά υιοθετήσει κριτήρια μετρήσιμης ἀποδοτικότητας κι ἀνταγωνιστικότητας. Ένῶ ἡ γραφειοκρατικοποίηση τῶν λειτουργιῶν τοῦ πανεπιστημίου εἶναι συνέπεια τῆς κρατικῆς ἐπικυριαρχίας, ἡ «έμπορευματοποίησή» τους εἶναι συνέπεια τῆς οἰκονομικῆς ἡγεμονίας.

Σήμερα, στόν ἀστερισμό μιᾶς νέας ιστορικῆς ἀναδιάρθρωσης τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν τριῶν πεδίων, τίθεται τόσο ἓνα αἴτημα ἐπανασχεδιασμοῦ τῆς οἰκονομικῆς (ἀπ)εμπλοκῆς τοῦ κράτους ὡς πρός τήν χρηματοδότηση τοῦ πανεπιστημίου, ὅσο καὶ ἓνα αἴτημα ἐπαναχάραξης τοῦ θεομικοῦ ρόλου του ὅσον ἀφορᾶ τήν διαμεσολάθηση τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης μέ τίς οἰκονομικές ἀνάγκες.

Στό σημεῖο αὐτό ἐπιβάλλεται μιά διευκρίνιση. Τό πολιτικό ἐγχείρημα νά καταστεῖ τό πανεπιστήμιο περισσότερο εὐαίσθητο στίς ἐπιταγές τῆς οἰκονομίας ἔχει μακρά ιστορία καὶ κάθε ἄλλο παρά πρόσφατο εἶναι. Αποτέλεσε ἓναν ἀπό τούς πλέον βασικούς μοχλούς ἀνάπτυξης πανεπιστημιακῶν ίδρυμάτων ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ οἰκοδόμηση τῶν πανεπιστημίων τοῦ ἀγγλικοῦ βιομηχανικοῦ βιορρᾶ, τῶν ὅποιων ἡ σύνταση ἐνέγραψε ώς συστατικό στοιχεῖο τῆς ἀποστολῆς τους τή σύνδεση μέ τίς τοπικές βιομηχανίες, ὥστε νά συμβάλουν ἀποτελεσματικά στόν οἰκονομικό ἀνταγωνισμό μέ ἄλλες μεγάλες βιομηχανικές χώρες, ὅπως ἡ Γερμανία καὶ οἱ ΗΠΑ.

Μετά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο, παρατηρεῖται ἔνταση τοῦ αἴτηματος νά χρησιμοποιηθοῦν τά πανεπιστήμια ώς δεξιμενές παραγωγῆς ἔξειδικευμένου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ὥστε νά τονωθεῖ ἡ πολυπόθητη μεταπολεμική οἰκονομική ἀνάπτυξη. Από δέ τά μέσα τῆς δεκαετίας τό '60 κι ἔξης, ἰδρύονται ἀνέξαρτητα τεχνολογικά τριτοβάθμια ίδρυματα (βλ. Ἀγγλία, Γερμανία, ἀργότερα Ἐλλάδα), καθώς καθίσταται φανερό πώς τά πανεπιστήμια είτε δέν ἐπαρκοῦν, είτε δέν εἶναι ὀρκούντως εὐέλικτα γιά νά ἀνταποκριθοῦν στό αἴτημα τῆς παραγωγῆς μιᾶς ὅλο καὶ πιό ἀμεσα «ώφελιμιστικῆς» γνώσης.

Παρόμοιες πιέσεις καὶ ἡ ἴδια δυναμική, –ἄν καὶ ἐν ὄψει τῆς παραγωγῆς νέων μορφῶν γνώσης καὶ τῶν ἀντίστοιχων ἀλλαγῶν πού ἐπέφεραν στήν παραγωγή καὶ τήν οἰκονομία— εἶναι αὐτή πού ὁδήγησε μερικές δεκαετίες ἀργότερα στήν ἐνοποίηση τοῦ πανεπιστημιακοῦ καὶ τοῦ τεχνολογικοῦ τομέα τῆς τριτοβάθμια ἐκπαίδευσης, διεργασία πού συντελέσθηκε ἀλλοῦ σταδιακά, προσεκτικά κι λιγότερο «άνωμαλα» (βλ. Μεγ. Βρετανία), κι ἀλλοῦ ἐπιπόλαια, πρόσχειρα καὶ ἐν μιᾶς νυκτί (βλ. Ἐλλάδα).

Ἐν ὄλιγοις, τουλάχιστον κατά τά τελευταῖα ἐκατό χρόνια, οἱ προσπάθειες νά συνδεθοῦν τά πανεπιστήμια καὶ ἡ παραγόμενη ἔρευνα (κυρίως στίς «θετικές» καὶ τεχνολογικές ἐπιστήμες) μέ τή βιομηχανία καὶ τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη ἔχουν καθορίσει σέ μεγάλο βαθμό τούς προσανατολισμούς τῆς διεύρυνσης τῆς ἀνώτατης ἐκπαίδευσης στήν Εὐρώπη, ὅπως ἄλλωστε καὶ διεθνῶς. Η ἐθνική ἀνάπτυξη ἀντιμετωπίσθηκε ώς ἔξαρτωμενη ἀπό τή σύνδεση τουλάχιστον μιᾶς πλευρᾶς τῆς πανεπιστημιακῆς ἔρευνας καὶ ἐκπαίδευσης μέ τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, καὶ ἐπομένως ἀπό τή «συνάφειά» της μέ οἰκονομικές ἐπιταγές.



Οι νέες σχέσεις κράτους, πανεπιστημίων και οικονομίας

Τό πρωτόγνωρο και άποφασιστικό στίς πιέσεις που δέχεται τό πανεπιστήμιο σήμερα δέν άφορά άπλως τήν σύνδεσή του μέ τίς άναγκες τής οικονομίας και τής άπασχόλησης. Άφορά μιά βαθύτερη μετάλλαξη του ώς πρός καταστατικές διαστάσεις τής άποστολής του, τήν ισορροπία άνάμεσα σέ κεντρικούς σκοπούς του, τίς μορφές (αύτο)διοίκησής του και τούς τρόπους αύτοκατανόησής του.

Προβάλλονται λοιπόν αιτήματα όπως ὅτι τά πανεπιστήμια όχι μόνον όφειλουν νά συμβάλουν στήν οικονομική άναπτυξη άλλα και ὅτι οι φοιτητές, διά τῆς έκπαίδευσης και τῶν τίτλων πού άποκτοῦν, πρωτίστως άναξητοῦν, και πρέπει νά άπολαμβάνουν, έπαγγελματική άποκατάσταση/άπασχόληση. Υποστηρίζεται, παραλλήλως, μιά συμπληρωματική θέση, σύμφωνα μέ τήν όποια τό είδικό περιεχόμενο τής παρεχόμενης έκπαίδευσης πρέπει νά συνδέεται πάνω άπό ὅλα μέ τήν άπόκτηση μιᾶς δεξαμενῆς νέων δεξιοτήτων, πού άπαιτει ἡ οικονομία. Ή έκπαίδευση, λοιπόν, ἡ όποια κρίνεται έλκυστική και κατάλληλη, εἶναι έκείνη πού καταρτίζει σέ νέες δεξιότητες, όπως δεξιότητες στήν έπικοινωνία, τίς διαπροσωπικές σχέσεις, τό team-work, πού είναι σημαντικές στή διοίκηση μιᾶς έπιχειρησης.

Ἄπο τό ἄλλο μέρος, ἀπαξιώνονται, καθώς κρίνονται ἀτελέσφορες, οι συστηματικές και θεωρητικές ἐπιστημονικές γνώσεις Παρατηρεῖται μιά «ἀποθεωρητικοποίηση» τοῦ πανεπιστημίου, ἐνώ ἐντείνεται ἡ παροχή προγραμμάτων σπουδῶν «τοῦ ὅλιγον ἀπ' ὅλα», μιᾶς γνώσης εὐπεπτης, ἢν και δραχείας χρήσεως πού ἀπαιτεῖ ἐπανακατάρτιση.

Κατά δεύτερο λόγο, ὁ παραπάνω ἀναπροσδιορισμός συνοδεύεται ἀπό τήν νιοθέτηση πολιτικῶν πού ἀλλάζουν τή βάση τοῦ συστήματος χρηματοδότησης. Τό κράτος παραιτεῖται σταδιακά ἀπό τήν ύποχρεώση του ώς ἔγγυητή τῶν (οικονομικῶν) ὅρων τής ἀνεξαρτησίας τῶν ἀκαδημαϊκῶν ίδρυμάτων, ἐνώ ταυτοχρόνως ύποχρεώνει τά ίδια νά γίνουν πιό «ἐπιχειρησιακά» (βλ. στήν Βρετανία τήν ύποχρεωτική ἔγκαθιδρυση ἐνός συστήματος κεντρικῆς ἀξιολόγησης, ἀκρως παρεμβατικοῦ και ἀγοραίου-ἀνταποδοτικοῦ). Τά πανεπιστήμια καλούνται νά ἀνοιχθοῦν στήν ίδιωτική χρηματοδότηση, μέσω νέων ἐσόδων ἀπό τήν πώληση ύπηρεσιῶν, ἀλλά και τήν ὅλο και μεγαλύτερη ἐμπορική ἀξιοποίηση τῶν ἔρευνητικῶν ἀποτελεσμάτων, μέ τή διαμόρφωση θεσμικῶν διευκολύνσεων (λχ. τό θεσμικό πλαίσιο γιά τήν «πνευματική ίδιοκτησία»), ὥστε τά ἔρευνητικά ἀποτελέσματα πού παράγονται μέ δημόσια χρηματοδότηση νά μποροῦν νά γίνουν ἀπρόσκοπτα ἐμπορεύσιμα (Οι ἔπιπτώσεις ἀπό αύτές τίς πιέσεις γίνονται ίδιαίτερα

αισθητές στό πεδίο τῶν βασικῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, τῶν ὅποιων ἀπειλεῖται πλέον ἡ βιωσιμότητα).

Συναφῶς, κατά τρίτο λόγο, οἱ παραπάνω πιέσεις ἐπιβάλλουν νέους κανόνες στὸ χῶρο τῆς διοίκησης τῶν πανεπιστημίων καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἀκαδημαϊκῆς ὁργάνωσής τους. Καθώς καθιερώνονται νέοι τρόποι χρηματοδότησης, σέ εὐρωπαϊκό καὶ διεθνές ἐπίπεδο, μέσην αναφορά στὴν ἰδιωτικὴν σφαίρα, ἀναδύεται ἔνας νέος τύπος ἐμπειρογνώμονα-ἐπαγγελματία τῆς διοίκησης πού ἔχει ἐκτελεστικές, διευθυντικές καὶ διαχειριστικές ἴκανότητες ἀπαραίτητες γιά τὴν προσέλκυση ἀλλά καὶ σφιχτή διαχείριση περιορισμένων πόρων, σέ ἑνα οἰκονομικά ἀνταγωνιστικό περιβάλλον. Ἀπό τὸ ἄλλο μέρος, τὰ ἵδια τὰ τμῆματα μετατρέπονται σέ κέντρα οἰκονομικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ διαχείρισης στενῶν οἰκονομικῶν πόρων. Πιέζονται νά μεταλλαχθοῦν σέ κέντρα μείωσης τοῦ κόστους τῶν δαπανῶν, ἀνταποκρινόμενα σέ πιέσεις λιτότητας.

Συναφῶς, ἀναλαμβάνεται προσπάθεια νά μετρηθοῦν οἱ «έκροές» τῶν ἰδρυμάτων, τῶν τμημάτων, τῶν ἀτόμων (ἡ ἀποτελεσματικότητα, ἡ παραγωγικότητα, μετατρέποντας τὴν ἀκαδημαϊκή ἀριστεία ἀπό πόλιτητα σέ ποσότητα), στὸ πλαίσιο μᾶς προσπάθειας «όρθιογνής» διαχείρισης τῶν στενῶν πόρων. Τό γεγονός αὐτό μεταλλάσσει ἀπό τὰ ἔξω τίς ἐπιστημονικές προτεραιότητες καὶ τοὺς στόχους τῶν πανεπιστημίων, μεταστρέψει τὴν διδασκαλία σέ μετρήσιμες ἔκροές (πόσοι φοιτητές παίρνουν ἔνα μάθημα, πόσο γρήγορα τελειώνουν, τί ζητάει ἡ ἀγορά ἐργασίας, πόσο γρήγορα δρίσκουν δουλειά οἱ ἀπόφοιτοι), διαδικασία πού μέ τὴν σειρά τῆς ἐπιφέρει τὴν τυποποίηση τῆς γνώσης, τὴν στροφή στὴν εὔκολη κι εὐπεπτη ἐκπαίδευση σέ ἐκδοχές light, καθόλου βαθιά ἡ θεωρητικὴ οὔτε ἀπαιτητική. Προγράμματα μαθημάτων πού δέν εἶναι δημοφιλῆ, εἶναι «άντιπαραγωγικά» καὶ δέν διδάσκονται.

Ἐν ὀλίγοις, παρατηρεῖται ἔνα εἶδος κοινωνικῆς διεργασίας πού ἀναδεικνύει ὅχι μόνον τὴ μεγαλύτερη διασύνδεση τοῦ πανεπιστημίου μέ τὴν οἰκονομία, ἀλλά τῆς ὥποιας πυρήνας εἶναι ὁ μετασχηματισμός τοῦ ἴδιου πανεπιστημίου σέ «ἐπιχείρηση». Οἱ πανεπιστημιακές μαθήσεις «έργαλειοποιοῦνται», καθώς οἱ φορεῖς τους καλοῦνται νά τοὺς προσδώσουν πρωτευόντως ἡ μονοσήμαντα ἐφαρμοσμένο κι εὐπεπτο χαρακτήρα. Ἡ δέ πανεπιστημιακή αὐτοτέλεια, ὡς ρυθμιστική ἀρχή δημόσιας πολιτικῆς ἀλλά καὶ ὡς λειτουργική ἀρχή ἀκαδημαϊκῆς ὁργάνωσης, ὑποχωρεῖ καὶ ἀλλούνεται.

Ὑπάρχουν ὄρισμένοι οἱ ὥποιοι –καλοπροσαίρετα μάλιστα – ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτή ἡ μεταστροφή ἀποτελεῖ τό μοναδικό ἀντίδοτο στὶς ἀγκυλώσεις καὶ ὀλέθριες ἔξαρτησεις τῆς γραφειοκρατικῆς, κρατικιστικῆς λογικῆς. Ἐπαγγέλλονται, λοιπόν, ἀφενός τὸν ἐπαναπροσαντολισμό τοῦ πανεπιστημίου πρός τοὺς μηχανισμούς καὶ τοὺς φορεῖς τῆς ἀγορᾶς, καὶ ἀφετέρου τὸν λειτουργικό μετασχηματισμό του σέ φορέα-ἐπιχείρηση

πού θά παρέχει ὑπηρεσίες, καὶ ἄρα θά ἀξιολογεῖται καὶ χρηματοδοτεῖται, στὴ βάση τῆς ποιότητας καὶ τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν ὑπηρεσιῶν πού θά προσφέρει σέ πελάτες-καταναλωτές (φοιτητές, ἐπιχειρήσεις ἢ ἄλλους ἰδιωτικούς φορεῖς, κρατικές ὑπηρεσίες ἢ δημόσιους φορεῖς κλπ.).

Ομως ὃσο δυσλειτουργικός ἔχει ὑπάρξει ὁ ἀσφυκτικός ἐναγκαλισμός του ἀπό τὸν κρατικο-γραφειοκρατικό παρεμβατισμό ἄλλο τόσο ἀπειλητικός γιά τὴν (πολυδιάστατη) κοινωνική λειτουργία του εἶναι ὁ ἐποικισμός του ἀπό τὸν ἔργαλειακό οἰκονομισμό.

Αὐτό πού ἀπειλεῖται νά χαθεῖ εἶναι ἡ ἰσορροπία ἀνάμεσα σέ τρεις ἰστορικά διαμορφωμένες καὶ κοινωνικά καθοριστικές διαστάσεις του: τὴν ἀποστολή του ὡς ἐρευνητικοῦ θεσμοῦ παραγωγῆς καὶ διάδοσης τῆς γνώσης, ἐκείνη ὡς πολιτιστικοῦ θεσμοῦ κοινωνικῆς κριτικῆς καὶ αὐτογνωσίας, πού ἔξασφαλίζει τὴν κοινωνική συνοχή καὶ ἐγγυάται ὄρους τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας, καὶ τὴν ἀποστολή του ὡς θεσμοῦ κοινωνικο-οἰκονομικῆς ὀφελιμότητας, πού κοινωνικοποιεῖ ἐπαγγελματικά τοὺς νέους πολίτες καὶ προωθεῖ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν οἰκονομική πρόοδο. Ἡ ἰδιαίτερη ἰσορροπία ἀνάμεσά τους καθόρισε ἰστορικά τὴ φυσιογνωμία του καὶ τὴν ἰδιαίτερη κοινωνική σημασία του. Ο συνδυασμός τους κατέστησε τό πανεπιστήμιο φρέα ἐνός αὐτήματος γιά δίκαιους, ἀξιοπρεπεῖς κι ἀνθρώπινους ὄρους τῆς κοινωνικῆς ἀναπαραγωγῆς.

Ἡ περίπτωση τοῦ ἐλληνικοῦ πανεπιστημιακοῦ θεσμοῦ

“Οσον ἀφορᾶ ἰδιαίτερως τόν ἐλληνικό ἀκαδημαϊκό χῶρο, οἱ νέες πιέσεις προσδάλλουν ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές, καθώς ἔρχονται νά «καθίσουν» πάνω σέ μιά σειρά δομικῶν ἐλλειμμάτων, ἀδρανειῶν καὶ παθολογιῶν τοῦ πανεπιστημιακοῦ μας συστήματος. Στόν ὑπό συγκρότηση ἐνιαῖο ἐκπαιδευτικό εὐρωπαϊκό χῶρο, τά ἐλληνικά πανεπιστημιακά ἰδρύματα, ἀποθεωρητικοποιημένα, ὑποχρηματοδοτούμενα καὶ ἀκαδημαϊκά ὑποβαθμισμένα, κινδυνεύουν, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, νά ἀποκτήσουν τόν χαρακτήρα ἀπλοῦ χώρου ὑποδοχῆς γιά μιά «transnational education». Ἀπειλοῦνται δηλαδή μέ ἐποικισμό ἀπό ἔξαγωγιμα κι ἐμπορεύσιμα προγράμματα σπουδῶν καὶ light πτυχία πανεπιστημίων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Βορρᾶ (κυρίως Βρετανικῶν), στά ὥποια ἐνδέχεται ἀπλῶς νά δανείζουν τίς αἰθουσές τους, στό πλαίσιο μᾶς ἀγορᾶς «έκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν» δεύτερης ταχύτητας, κι ἐνδεχομένως ὅχι μόνο γιά τὴν ἐλληνική ἀλλά τὴ βαλκανική καὶ ἀνατολικομεσογειακή ζήτηση.

Σέ μιά Εὐρώπη μέ πανεπιστημιακά ἰδρύματα πολλῶν ταχυτήτων, ὥποι ἡ ἔρευνα θά τείνει νά συσσωρεύεται σέ ὥποια «κέντρα ἀριστείας», γιά τά δικά μας πανεπιστήμια, στά ὥποια δέν ἔχει ὑπάρξει ούτε μακρά



ίστορία άκαδημαϊκής αύτονομίας, ούτε άνθεκτική παράδοση στέρεταις ένδογενούς επιστημονικής άριστείας, ὅπου ἔνα μεγάλο μέρος τοῦ πανεπιστημιακοῦ συστήματος ἀδυνατεῖ νά μεταρρυθμισθεῖ, ὅπου διασικές επιστημονικές περιοχές δέν ἔχουν ἀκόμα καί σήμερα διαφοροποιηθεῖ καί μορφοποιηθεῖ (εἶναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους ὅτι στή χώρα μας δέν ίπάρχουν ἀκόμα Τμήματα Φύλοσοφίας –πλήν ἐνός προσφάτως–, ούτε Τμήματα Γλωσσολογίας, ούτε Μουσική Ακαδημία, κι ὁ κατάλογος δέν τελειώνει), ἐνῶ ἄλλοι επιστημονικοί τομεῖς κατακερματίζονται πρόσχειρα κι ἐπιπόλαια, μέτη δημιουργία επιστημονικά ἀδιευχρίνιστων καί επιστημολογικά συγκεχυμένων νέων Τμημάτων – ἐν μέσω τέτοιων συνθηκῶν, τό εὐρωπαϊκό μας μέλλον διαγράφεται ἀβέβαιο...

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ συγκλίνων εὐρωπαϊκός (βλ. οἰκονομικός) χῶρος χρειάζεται περισσότερο προσωπικό ἔξειδικευμένο στίς νέες τεχνολογίες καί αὐτό τό ἐργατικό δυναμικό πρέπει νά παραχθεῖ. "Ομως τό κράτος ἔχει ύποχρέωση νά ἀντισταθμίζει αὐτήν τήν οἰκονομική πολιτική. Οἱ διεκδικήσεις τῆς κοινωνίας ἀπό τό πανεπιστήμιο δέν ἔξαντλούνται στήν κατάρτιση ἐπαγγελματικῶν στελεχῶν δραχείας (ἡ μιᾶς) χρήσεως. Τό κράτος καλεῖται νά λάβει ἀντισταθμιστικό ρόλο, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι τό πανεπιστήμιο δέν παράγει ἀπλῶς μονοδιάστατους καί ἀποτελεσματικούς ὑπηρέτες τῆς

ἀγορᾶς ἀλλά κριτικά σκεπτόμενους καί δημοκρατικά ἐνεργούς πολίτες. Τό πανεπιστήμιο χρειάζεται νά ἐνισχυθεῖ, ὥστε νά παραμείνει ὁ θεομικός χῶρος ὅπου θά λειτουργοῦν καί ἀναπαράγονται ἐλεύθερα οἱ διανοητικές δυνάμεις τῆς κοινωνίας.

Από τό ἄλλο μέρος κι ἐπιπροσθέτως, ἡ ἴδια ἡ τεχνο-επιστημονική καινοτομία ἔχει προϋποθέσεις: 'Απαιτεῖ εὐρύτερου χαρακτήρα διανοητικές καί πολιτισμικές συνθήκες προκειμένου νά ἀναπτυχθεῖ. Εἶναι δέ γνωστό ἀπό τή διεθνή ἐμπειρία ὅτι ἡ ἴδια ἡ ὑψηλή τεχνολογία εἶναι ἀποτέλεσμα ἔρευνας σέ γνωστά πανεπιστήμια καί ἔρευνητικά ίνστιτούτα, τῶν ὅποιων τό στελεχιακό δυναμικό πάλι προέρχεται ἀπό πανεπιστήμια.

Στήν Εὐρώπη διαμορφώνονται πανεπιστήμια δυό ταχυτήτων. 'Ο «ύψηλός» εὐρωπαϊκός πολιτισμός θά συνεχίσει νά παράγεται καί νά μεταδίδεται σέ συγκεκριμένες νησίδες-πανεπιστήμια ἐλίτ, ἐνῶ ἡ τεράστια μάζα τῶν ὑπολούπων θά πιέζεται ἀπό τή μονοδιάστατη ἀπορρόφησή τους ἀπό τίς ἀνάγκες μιᾶς ἐνδο- καί ἔξω- πανεπιστημιακῆς ἀγορᾶς ὑπηρεσιῶν. Θά ἀσφυκτιοῦν κάτω τήν πίεση τῆς προσέλκυσης μαζικῶν ἀκρωτηρίων πελατῶν-φοιτητῶν, μέ ἀντάλλαγμα τήν ἀναγκαία γιά τήν ἐπιδίωσή τους χρηματοδότηση, τής μετάδοσης τῆς «εὔκολης» γνώσης καί τής ταχύρρυθμης κατάρτισης (καί ἐπανακατάρτισης) ἔξειδικευμένων στελεχῶν

χειριστῶν τῶν νέων τεχνολογιῶν. Αύτή ἡ τύχη ἀξίζει στό ἐλληνικό πανεπιστήμιο;

Τό κράτος καλεῖται νά δράσει ἀντισταθμιστικά, συνεχίζοντας νά ἀντιμετωπίζει τήν πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση ὡς δημόσιο ἀγαθό, τοῦ ὅποιου ἡ παραγωγή διέπεται ἀπό τήν πολιτική τῆς κοινωνικῆς ἐπένδυσης καὶ ὅχι τῆς ἰδιωτικῆς κατανάλωσης.

Ἄναμφιβόλως, ἴδιαιτερη εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν φορέων τοῦ ἴδιου τοῦ πανεπιστημίου. Χρειάζεται μιά νέα στρατηγική ἀποσαφήνισης τῶν στόχων καὶ τοῦ χαρακτήρα τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης, ὑπεράσπισης τῆς ἐπιστημονικῆς βάσης της, καὶ σύνδεσή της μέ τήν κοινωνία. (Ἄλλως, τί πραγματικά ὑπερασπιζόμαστε, ὅταν ὑπερασπιζόμαστε τόν δημόσιο χαρακτήρα τοῦ πανεπιστημίου, ἄν ὅχι τό ἐπιστημονικό-θεωρητικό ὑπόβαθρο τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης, τόν ἀκαδημαϊκό ἐρευνητικό χαρακτήρα του, τήν κριτική κι ἀναστοχαστική λειτουργία του;)

Εἶναι ἀδιανόητη καὶ καθόλου ἀξιοβίωτη μιά κοινωνία διθισμένη ὥλοσχερῶς στούς αὐτοματισμούς τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, μιά κοινωνία πού δέν θά μπορεῖ νά σκέφτεται τόν ἔαυτό της, πού δέν θά ἔχει θεομούς κριτικῆς αὐτογνωσίας, θεομούς παιδείας, πού νά λειτουργοῦν στή βάση ἐνός αἰτήματος αὐτοθέσμισης καὶ αὐτοπροσδιορισμοῦ ἐνεργῶν πολιτῶν. Τό πανεπιστήμιο, ὡς κριτικός καὶ ἀναστοχαστικός θεομός, ἀποτελεῖ ἔξειλητικό ἐπίτευγμα τῶν νεοτερικῶν κοινωνιῶν. Αύτή ἡ λειτουργία του παραμένει καὶ σήμερα ἀδιαπραγμάτευτη. Χρειάζεται γά τόπαχει ὅχι ὡς ὑπηρέτης τῶν νέων ἐπιταγῶν τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν ἐργαλειακῶν λογικῶν ἀνάπτυξης, ἀλλά, πρωτίστως, ὡς ἐγγυητής τῶν ουθμιστικῶν κανονιστικῶν ὁρίων τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὡς φορέας τῶν ἡθικῶν καὶ κοινωνικῶν ὅρων τῆς οἰκονομικῆς οἰκειοποίησης καὶ τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου τῆς παραγόμενης γνώσης.

Ἡ διαμάχη γιά τά «κρατικά» καὶ «μή κρατικά» πανεπιστημιακά ἴδρυματα

Ἐν ὅψει τῶν θεμελιωδῶν ἀλλαγῶν πού ἐπιτελοῦνται σέ εὐρωπαϊκό καὶ διεθνές ἐπίπεδο, ἡ ἐστίαση τῆς πρόσφατης συζήτησης γύρω ἀπό τήν νομική προσωπικότητά τοῦ πανεπιστημίου (δημόσια, κρατικά ἢ μή κρατικά-ἰδιωτικά, μή κερδοσκοπικά), τήν στιγμή μάλιστα πού στή χώρα μας ὑπάρχουν ωρτοί συνταγματικοί φραγμοί γιά τήν ἵδρυση πανεπιστημιακῶν ἴδρυμάτων ἀπό ἰδιωτες, μπορεῖ νά λειτουργήσει ἐν πολλοῖς ἀποπροσανατολιστικά...

Τά ἐπιχειρήματα πού συνήθως προβάλλονται ὑπέρ τῆς ἵδρυσής τους εἶναι ὅτι α) καθώς ἡ ὄργανωση καὶ ἡ λειτουργία τους θά διέπεται ἀπό ἓνα αὐστηρό ὄρθολογικό σχεδιασμό, ἡ δημιουργία τους θά δημιουργήσει συνθῆκες ὑγιοῦς ἀνταγωνισμοῦ μεταξύ αὐτῶν καὶ τῶν δημοσίων, ὁ ὅποιος θά ἀποθεῖ ὠφέλιμος καὶ θεραπευ-

τικός γιά τά δημόσια ἴδρυματα, μέσω τῆς ἄμιλλας πού θά καλλιεργήσει. Ὅποστηρίζεται, ἐπίσης, β) ὅτι ἡ ἵδρυσή τους θά ἀπαντήσει μέ ἱκανοποιητικό τρόπο στήν αὐξανόμενη φοιτητική ζήτηση. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο, θά ἀνακοπεῖ ἡ φοιτητική μετανάστευση στό ἔξωτερο, ἡ ὅποια μέ τή σειρά της θά μειώσει τήν ἔξαγωγή συναλλάγματος κι θά δελτιώσει τό ἴσοςύγιο πληρωμῶν. Ἐπιπρόσθετως, ἡ σύστασή τους παρουσιάζεται ὅτι θά ὀδηγήσει στήν ἀνάπτυξη μᾶς ἀνοιχτῆς «πανεπιστημιακῆς βιομηχανίας», ἡ ὅποια θά καλύπτει διαφοροποιημένες ἀνάγκες, ὅχι μόνον ἐγχώριες ἀλλά ἀπό τίς γείτονες χῶρες, μέ τήν προσέλκυση ἔνων φοιτητῶν – πράγμα πού θά μεταφράζεται σέ εισδροή συναλλάγματος καὶ οἰκονομική ἀνάπτυξη.

Τά ἐπιχειρήματα ἀπαντῶνται εύκολα καὶ ἔχουν ἥδη ἀπαντηθεῖ ἱκανοποιητικά.

α) Αύτό πού χρειάζεται τό δημόσιο πανεπιστήμιο, πρωτίστως, δέν εἶναι ὁ ἀνταγωνισμός μέ τά ἰδιωτικά, ἀλλά ἡ οἰκική ἀντιμετώπιση τῆς χρόνιας ὑποχρηματοδότησής του, ἡ ἀπεξάρτηση ἀπό τόν κρατισμό καὶ τήν γραφειοκρατική ἀγκύλωσή του καὶ ἡ κατοχύρωση τῆς πραγματικῆς αὐτοδιοίκησής του, ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀκαδημαϊκῆς φυσιογνωμίας καὶ τής ἐπιστημονικῆς του λειτουργίας. Ὅπό τίς παροῦσες συνθῆκες, τά πανεπιστήμια εἶναι ἀπλοί διαχειριστές χρόνιων καὶ διογκούμενων ἐλλειμμάτων, ἐνώ δέν μποροῦν νά προσλάβουν οὔτε μά γραμματέα χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ Ὅπουργείου Παιδείας, γιά νά μήν ἀναφέρω τήν ἀπόλυτη δικαιοδοσία τοῦ κράτους ὡς πρός τό πόσους διδάσκοντες θά προσλάβουν καὶ τό πότε, τόν κεντρικό καὶ πλήρη ἐλεγχο ὡς πρός τά κριτήρια εἰσαγωγῆς καὶ τήν ποιότητα τῶν εἰσακτέων φοιτητῶν, ὡς πρός τή χρηματοδότηση καὶ τήν οἰκονομική διαχείριση, τό ὕψος τῶν πιστώσεων καὶ τήν μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου κωδικοῦ κατανομή τους! Αύτές οἱ πολιτικές εἶναι ἐκείνες πού δημιουργοῦν ἀγκυλώσεις καὶ δυσλειτουργίες, καὶ ὅχι ὁ δημόσιος χαρακτήρας τους.

β) Τή φοιτητική ζήτηση καὶ τή μετανάστευση μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τά εῖκοσι πανεπιστήμια τῆς χώρας, ὑπό τίς σαφεῖς προϋποθέσεις πού ἀναφέρθηκαν παραπάνω. Ὅπό τίς ἴδιες προδιούποθέσεις, γίνονται τά ἴδια ἐλκυστικά καὶ γιά τίς γείτονες χῶρες: τή δραστική χρηματοδότηση, τήν ἀνάπτυξη σύγχρονων κι ἐπαρκῶν ὑποδομῶν, τήν πρόσληψη νέου προσωπικοῦ, καὶ τήν ἀκαδημαϊκά ὁρίθμη ἀνάπτυξή τους μέ τήν προσεκτική ἵδρυση ἐπιστημονικῶν Τμημάτων συστηματικῶν σπουδῶν.

Ἡ συζήτηση γιά τά «μή κρατικά» «μή κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια» γίνεται ἴδιομορφη: Ὅπό τό φως τῆς συνταγματικῆς ἀπαγόρευσης τῆς σύστασης ἀνωτάτων σχολῶν ἀπό ἰδιωτες, ἡ πρόταση ἀναβίωνται τό αἴτημα τῆς ἀναζήτησης ἐνός «ένδιαμεσου χώρου» ἀνάμεσα στίς συντεταγμένες τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ, ὥπως συνέδη καὶ κατά τήν προτιγούμενη δεκαετία καὶ πρό τήν πρόσφατη συνταγματική μεταρρυθμίση.

Καθώς ὅμως, μέ βάση τό ἀρθρο 16 παραγρ 5α τοῦ Συντάγματος, ἡ ἀνώτατη ἐκπαίδευση παρέχεται ἀποκλειστικά ἀπό τό ίδρυμα πού ἀποτελοῦν ΝΠΔΔ, πού αὐτοδιοικοῦνται πλήρως, ἐποπτεύονται μόνον ἀπό τήν πολιτεία (ἔλεγχος νομιμότητας καί δημοσιονομικός ἔλεγχος) καί στηρίζονται οἰκονομικά ἀπό αὐτήν, οἱ ὅποιοι φορεῖς τῆς ἀσφαλῶς δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι, κατ' ἀποκλειστικότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ὅπως εἶναι ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση, τά ἐπιμελητήρια, ὁ δικηγορικός καί ὁ ιατρικός σύλλογος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κι ἐν γένει μή κερδοσκοπικοί φορεῖς. Μέ μιά ἔννοια πολύς καθγάς γιά τό τίποτα (;) ἡ γιά κάτι ἄλλο ἵσως (;) δεδομένου ὅτι οἱ συνταγματικοί φραγμοί γιά τή σύστασή τους (ώς ΝΠΔΔ), ἀπαιτοῦν καί τά ἴδια αὐτά τά ίδρυματα νά τελοῦν ύπο κρατική ἐποπτεία καί ἔλεγχο.

Υπό τόν περιορισμό αὐτῆς τῆς τυπικῆς προϋπόθεσης, ποιά θά εἶναι ἡ πραγματική διαφορά ἀνάμεσα στά δυό κατά βάση ὅμοιειδή σχήματα; Καί σε ποιο βαθμό, τή στιγμή πού ὑφίσταται ἕνα ἀδρανές καί δυσλειτουργικό κρατικό ουθμιστικό πλαίσιο ἐποπτείας γιά τά δημόσια, τό ἴδιο αὐτό πλαίσιο δέν θά ἐπεκταθεῖ ἔξισον στήν ὁργάνωση καί λειτουργία τῶν ύπο κρατική ἐποπτεία «μή κρατικῶν» ἰδρυμάτων; Ποῦ θά δρίσκεται ἡ τόσο μεγάλη ποιοτική διαφορά, ἡ ὅποια νά δικαιολογεῖ καί τόν θόρυβο καί τήν ύπερβολή μέ τήν ὅποια προβλήθηκαν;

Από τό ἄλλο μέρος, πέρα ἀπό τό τυπικό ζήτημα πού φαίνεται νά ἀποκλιμακώνει τήν πραγματική διαφορά τους, ὑπάρχει καί τό οὐσιαστικό ζήτημα τῶν πραγματικῶν προϋποθέσεων τῆς σύστασης καί λειτουργίας τους. Υπάρχουν πράγματι οἱ προϋποθέσεις ὡστε κοινωνικοί, μή κερδοσκοπικοί φορεῖς, (λχ. οἱ ύπερχρεωμένοι δῆμοι) νά ἀναπτύξουν μέ ἀξιοποίησία τέτοιας εὐρείας κλίμακας οἰκονομική ἐπένδυση; Ἡ, μήπως, θά πρόκειται γιά περιορισμένης ἐμβέλειας κολέγια, σέ ἀντικείμενα ἀμεσης ζήτησης, ὅπως χοηματοοικονομικά καί διοίκηση ἐπιχειρήσεων, μάρκετινγκ, ΜΜΕ καί συναφή; Ἀλλά τότε γιά ποιά ποιοτικά διαφορετική, ἀνταγωνιστική, σχέση καί ἀμιλλα μέ τά δημόσια πανεπιστήμια μιλᾶμε;

Μήπως ἐν τέλει ἡ ὅλη συζήτηση, κινούμενη καθαρά σέ ἕνα προγραμματικό «έπικοινωνιακό» ἐπίπεδο ἐντυπώσεων, δέν ἔχει καταφέρει τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά προετοιμάζει κανονιστικά, καί ἄρα νομιμοποιητικά, τόν πολίτη γιά νά ἀποδεχθεῖ αὐτό πού ἐδῶ καί δεκατίες ἀποδέχεται γιά τήν ὑγεία, τή λυκειακή (παρα)παιδεία, δηλαδή ὅτι καί ἡ ἐκπαίδευση εἶναι μία ἀκόμα μορφή παρεχόμενης ύπηρεσίας, πού πρέπει ώς ἐκ τούτου ἀναλόγως νά ἀγορασθεῖ;

Ἡ συζήτηση στήν Εύρωπη ἔχει ἀνοίξει (μέσα ἀπό κείμενα τῆς Εύρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς, εύρωπαικῶν πανεπιστημιακῶν ἐνώσεων, τοῦ Συμβουλίου Υπουργῶν, κ.λπ.), μέ ἐπίκεντρο τήν ἀποδοχή τῆς Γενικῆς Συμφωνίας Έμπορίου Υπηρεσιῶν (GATS) γιά τήν τριτοβά-

θμια ἐκπαίδευση. Υπάρχει ἐντονος προβληματισμός κι ἐνώ ὄρισμένοι προκρίνονται μέ εύχερεια τήν ἀποδοχή τῆς λογικῆς τῆς ίδιωτης προκλήσεις, ἄλλοι προβάλλουν (διαφοροποιημένες) ἀντιστάσεις. Μήπως εἶναι καιρός καί στή χώρα μας νά ἀνοίξει πολιτικά ἡ συζήτηση ἐπί τῆς ούσιας τοῦ προκειμένου, ἐντοπίζοντας ποῦ πραγματικά δρίσκεται τό διακύδευμα;

Προοπτικές τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης

Τό πανεπιστήμιο δέν μπορεῖ νά ἀποφύγει τίς σύγχρονες παραγωγικές καί ἀναπτυξιακές προκλήσεις. Δέν μπορεῖ ὅμως νά ἀρκεσθεῖ σέ αὐτές, ἀκόμα καί γιά τή μονοσήμαντη ἀλλά ούσιαστική ἱκανοποίησή τους. Πρωτίστως, ἀπαιτεῖται ἡ κριτική δραστηριοποίηση ὅλων τῶν μελών τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας ὡστε νά διαμορφωθεῖ μιά στρατηγική γιά τή διαφύλαξη τῆς αὐτονομίας του, προβάλλοντας ἀντίσταση στό εἰδος ἐνός ἐπαπειλούμενου πολιτιστικοῦ κυνισμοῦ ἀλλά καί ἐνός ἐρευνητικοῦ θετικισμοῦ, πού δέν μπορεῖ νά φαντασθεῖ καμιά γνώση καί καμιά ἔρευνα πού νά μήν εἶναι ἀνταλλάξιμες σέ οἰκονομική ἀποδοτικότητα, ἀπειλώντας ἔτοι μέ διανοητική πτώχευση ἀλλά καί μέ ἀποθηκοποίηση τήν ἴδια τήν ἔρευνα καί τήν ἐπιστημονική δραστηριότητα.

Κατά τά ἄλλα, εἶναι συμφέρον τῆς κοινωνίας, κατοχυρωμένο ἀπό τό Σύνταγμα, νά ὑπάρχει ἔνας δημόσιος χῶρος κριτικῆς σκέψης καί ἔρευνας, ἔνας θεσμός πού νά μπορεῖ νά προσεγγίζει κριτικά τήν οἰκονομία, τήν πολιτική, τήν ἴδια τήν κοινωνία καί τούς ύπολοιπος θεσμούς της, νά τούς «έλέγχει» καί νά τούς ἀσκεῖ κριτική, νά ἐκπαιδεύει τούς μελλοντικούς πολίτες ὅχι μόνο μέ ἐπιστημονική ἐπάρκεια ἀλλά καί κοινωνική καί δημοκρατική εύαισθησία. Αύτό τό δημόσιο συμφέρον δέν «έμπορευματοποιεῖται», δέν γίνεται ύπηρεσία πρός πώληση ἢ ἐμπορευματική ἀξιοποίηση. Καί ἀφορᾶ ὅλους μας. Ό καθένας μας, μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας, πολιτικές δυνάμεις καί μελλοντική κυβέρνηση, ἃς ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας.

